

08 – Mijn buurjongen heeft een Voornemen ontvangen

Deze jongen is ongeschikt / geschikt.

...Dat vond de IND klaarblijkelijk ook, daarom ontving Jamil – die we Yousef noemden – nog geen twee weken later van de IND een brief met de mededeling dat hun Voornemen, hem zijn Verblijfsvergunning in te trekken, is ingetrokken. Jamil mag in Nederland blijven. Zijn Verblijfsvergunning Bepaalde Tijd blijft van toepassing, na vijf jaar kan Jamil deze verlengen of laten omzetten in een Verblijfsvergunning Onbepaalde Tijd, of hij kan Nederlander worden door naturalisatie.

(Ik had bij de IND nagevraagd hoe het nu precies zit. Daar vertelden ze dat de voorwaarden voor naturalisatie met elke kabinetswijziging kunnen veranderen. Dit kwam niet als een verrassing voor mij, want Jamil had me al verteld dat de PVV de termijn wil verdubbelen tot tien jaar.)

Na de Tweede Kamerwisseling, de zomervakantie, de Ramadan en een verhuizing van werkplek willen Jamil en ik dit graag samen met u vieren.

Feest: Jamil @ 'new home'

(En wij leefden nog lang en gelukkig.)

Datum: zondag 19 september 2010 van 02.00 – 14.00 uur (een verwijzing naar zijn lange rit in vrachtwagens)

Plaats: (Filia) en (Jamil), Amsterdam. Telefoon (+31) 06 – 155 88 344, email hierboven.

Neem mee: een Hollands gerecht voor bij de koffie of het ontbijt/brunch/lunch, om de nieuweling welkom te heten als aanwinst voor de samenleving.

Laat weten of u komt. Ook ben ik erg benieuwd u in deze Nieuwsbrievenreeks een kanaal voor ethiek heeft beleefd.

Ondertussen is Irak nog steeds onveilig en hebben de twee andere Irakese asielvragers die ik bij u geïntroduceerd heb, Jamil's vriend en mijn benedenbuurjongen, hun Gehoren bij de IND gehad. Beiden hebben nog geen uitslag ontvangen, maar bouwen ondanks de onzekerheid verder aan hun leven. De één is net zijn HBO-studie begonnen en de ander voegt het begrip "schoonouders" toe aan zijn Nederlandse woordenschat.

Ikzelf neem waar dat in Nederland kanalen voor ethiek onder druk staan en meer en meer met stomheid geslagen worden. Soms voel ik me daar machteloos bij, en springen de tranen mij spontaan in de ogen. Bijvoorbeeld wanneer iemand het veelgehoorde ongerichte verwijt uitspreekt dat "*niemand er iets aan doet*". Toch, wat ik doe en de ander en mijn samenleving kan bieden is steeds helderder positie innemen – de positie van een kunstenaar.

Voorts ben ik van mening dat wij economische hervormingen nodig hebben, niet platte verrechtsing en de idee van verlicht despotisme.

Mail art-kunstproject <http://www.filiadenhollander.nl/> en <http://www.filiadenhollander.nl/iraq.html>

Documented civilian deaths from violence Iraq <http://www.iraqbodycount.org/database/recent/>

Stuur deze Nieuwsbrief door naar uw vrienden en kennissen. Het is momenteel ons enige medium om de mensen met de kwestie bekend te maken.