

Deze Nieuwsbrief 22 april 2010 heeft tot doel u te informeren over wat gaande is en om bondgenoten te werven, onder andere in de kunstwereld.

06 – Mijn buurjongen heeft een Voornemen ontvangen

Zaterdag Jeroen Pauw in de CoffeeCompany tegengekomen op de Haarlemmerdijk. Heb geprobeerd, hem wat feedback te geven. Ik vind Pauw&Witteman vrouw-diskwalificerend, en sprak Pauw aan op zijn journalistieke verantwoordelijkheden en als publieke figuur (en Pauw&Witteman wordt betaald van publiek geld). Hij verwees, bij de twee voorbeelden die ik aandroeg, naar ANDEREN... [*Hier een issue over zijn en mijn privacy // Individual contact is not the real world.*] [*Hier nog meer issue want, o, ter plekke diskwalificeerde Pauw een politica opnieuw en mij erbij.*]
Nou daar heb je (ik) dus niks aan want zo maakt iemand (Pauw) zichzelf onaanspreekbaar.

Wat heeft dit voorval met mijn Irakese buurjongen te maken? Pauw wees op anderen. Hij leidde daarmee de aandacht af van zijn betrokkenheid bij wat er in zijn tv-programma gebeurt (ad hominem). Jan Peter Balkenende vestigde, na ontvangst van het rapport-Davids, de aandacht extreem op zichzelf. Onze premier leidde zo een heel volk af van de Irakese kwestie, en zijn – en uw en mijn – rol daarin (omgekeerde ad hominem; zie <http://www.filiadenhollander.nl/iraq-mailart-veelgesteldevragen.html>). Het zijn precies dergelijke gesprekstechnieken als waarvan beiden zich bedienen die ik waarneem als heel gewoon. (Al erken ik een zekere “creatieve vondst” in die van Balkenende.) Ik denk dat ze ons verlammen. We zijn niet aanspreekbaar, we zijn nergens verantwoordelijk voor. En we komen dus niet tot daden.

Nou ja – we komen wel tot daden: we nippen aan kaneelkoffie’s en ristretto’s. En omdat dit de enige verantwoordelijkheid is die we werkelijk kunnen nemen (welke decadente koffievriant we nu weer zullen nemen) moeten binnenkort 8.000 Irakese vluchtelingen terug en hun leven **opnieuw** helemaal omgooien, ondanks dat wij medeveroorzaakt hebben dat zij überhaupt moesten vluchten.

Behalve Yousef hebben inmiddels ook een Irakese vriend van hem en mijn andere Irakese buurjongen, ‘hun’ Voornemen ontvangen. De schrik is er al wat af maar beiden lopen, net als Yousef, stijf van de stress rond.

Als wij slapend vrouwen tot tweederangsburgers laten worden, en daar geen (mede-)verantwoordelijkheid voor nemen, tsja, dan is het niet verwonderlijk dat we met immigranten omgaan als derderangsburgers. (En ik meende nou net dat GOD ons allemaal naar Zijn evenbeeld geschapen had.)

Kom op, we nemen er nog een. Heel bewust een décaféversie. Want het is half elf ‘s avonds en we kijken naar Pauw&Witteman.

Deze Nieuwsbrief en de eerdere vijf zend ik per post aan demissionair minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin.

Mail art-kunstproject <http://www.filiadenhollander.nl/> en <http://www.filiadenhollander.nl/iraq.html>

Documented civilian deaths from violence Iraq <http://www.iraqbodycount.org/database/recent/>

Stuur deze Nieuwsbrief door naar uw vrienden en kennissen. Het is momenteel ons enige medium om de mensen met de kwestie bekend te maken.