

04 - Mijn buurjongen heeft een Voornemen ontvangen

De lezer met abstractievermogen heeft wellicht al begrepen dat dit kunstproject op het systemische niveau zit. Wat is er met ons, als maatschappelijk (Nederlands) systeem aan de hand dat wij op dit soort punten: schuld naar Irak en de Irakezen toe, maar ook bijvoorbeeld de Schipholbrand, niet adequaat lijken te kunnen reageren? In de Schipholbrandcasus werd zelfs op het *juridische niveau* gevangene en slachtoffer Ahmed Issa schuldig verklaard en op het vliegtuig naar zijn land van herkomst gezet. Immers, je zou zeggen dat de rechtspraak een *onafhankelijke instantie* is. Toch doemt, uit het gegeven dat in de Schipholbrandcasus de rechters Nederlanders waren, een andere – systemische – ordening op.

Evenzo zou je verwachten dat een *Turkse* loyaal zou zijn aan de immigrant en vluchteling. Albayrak blijkt echter zeer geïntegreerd te zijn in... in... Ja, wat eigenlijk?

Nederland heeft als 'beeld' van zichzelf dat het tijdens de Tweede Wereldoorlog een verzetsnatie is geweest. Evenzo zien wij onszelf als tolerant en multicultureel. (In beide 'binnen'-beelden komt de laatste jaren nogal de klad.)

Ikzelf, voor de helft Oostduits (dat wil zeggen met wortels zowel in het communisme als in het ombrengen van 6 miljoen *Fremdkörper*) en voor de helft Nederlands ("verzetsnatie"), heb een heel ander 'binnen'-beeld als ik aan Nederland denk. Ik zie een zodanig tot in het absurde doorgevoerd registratiesysteem dat als het ware de *logische beweging* daarvan is, 'onze' Joden – *allemaal*, dat is onze historische 'verdienste' – aan Duitsland uit te leveren.

Albayrak die immigratiewetgeving gestroomlijnd wil hebben in de EU, irisscans en vingerafdrukken in onze paspoorten nog voordat EU-regulering dit verplicht. En een minister-president (onze opperrepresentant) die, als in het rapport-Davids de feiten voor zijn neus liggen, nog steeds met het zuiverste geweten zegt dat hij *juist heeft gehandeld*.

Ik breng in herinnering dat Duitsland heeft geweigerd aan de oorlog in Irak deel te nemen. Schröder wist dat als hij Duitsland deze oorlog in zou sturen, hij de verkiezingen zou verliezen.

Mail art-kunstproject <http://www.filiadenhollander.nl/> en <http://www.filiadenhollander.nl/iraq.html>

Documented civilian deaths from violence Iraq <http://www.iraqbodycount.org/database/>